

Προτού παραθέσουμε την είδηση: «Παιδιά μου, άλλο πράγμα το ιστορικό Ισλάμ και άλλο οι τζιχαντιστές του 21^{ου} αιώνα», λέμε στους μαθητές μας, όταν προσπαθούμε –και μερικές φορές τα καταφέρνουμε – να κάνουμε μάθημα για τις σταυροφορίες ή για την εξάπλωση του Ισλάμ, στην Ιστορία της Β' Γυμνασίου. Η είδηση που ακολουθεί είναι μια από τις δεκάδες των τελευταίων χρόνων η οποία **αποδεικνύει σε ποιο βαθμό ισχύει αυτό το «άλλο»**. Την αφήσαμε επίτηδες στα αγγλικά γιατί δεν έχει καμιά σημασία, θα μπορούσε να είναι στα κινέζικα ή στα σουαχίλι, τόσο μικρό βάρος της δόθηκε όταν την βρήκαμε στην ελληνική ειδησεογραφία. Τα τσουτσέκια* του ISIS σύλησαν –λέει- τον τάφο του Ιμπν-αλ-Αθίρ. Και ποιος στην ευχή είναι πάλι αυτός ο Ιμπν-αλ-Αθίρ, για να δίνουμε εμείς δεκάρα τσακιστή αν σύλησε ή δεν σύλησε τον τάφο του ένα μπουλουκι σαλεμένων φανατικών με το κεφάλι τους γεμάτο σκουριασμένες πρόκες και ξεφτίδια απ' το Κοράνι;

Ούτε κι εμείς θα ξέραμε αν δεν είχαμε καταφέρει να κρατήσουμε ανοιχτή τη βιβλιοθήκη μας εδώ, στο 3^ο Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας. Ορίστε λοιπόν:



Ο Ιμπν-αλ-Αθίρ, λοιπόν, είναι ο χρονικογράφος της Μοσούλης. Ακολούθησε τον Σαλαντίν στις εκστρατείες του και συνέγραψε την ιστορία των σταυροφοριών. So, what? Απλώς το έργο του συνιστά ιστοριογραφία. Μέσα στο μεσαίωνα της Δύσης, τον καιρό που οι απολίτιστοι και οι άξεστοι ήταν οι Ευρωπαίοι, έγραψε ιστορία με όλους του κανόνες της ιστορίας ως επιστήμης. Όπως έγραψε και ο Ιμπν Χαλντούν.

Βρίσκεται στη βιβλιοθήκη μας –ασύλητο- με αναφορές του που δεν λείπουν και από άλλα βιβλία μας – ορίστε η απόδειξη...



Και μας υπενθυμίζει πόσα χρωστάει ο δυτικός πολιτισμός στους Άραβες.

Και κάτι ακόμα: Όταν ο Μολότοφ πήρα διαταγή να οργώσει τη γη των Τατάρων, εκεί όπου υπήρχαν οι τάφοι τους, δεν κατάλαβε για ποιο λόγο έπρεπε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Στάλιν του εξήγησε ότι οι τάφοι είναι μνήμη.

Οι τάφοι είναι μνήμη, λοιπόν. Αλλά, δόξα τω Θεώ, τω Αλλάχ, τω Βούδα, τω Γιαχβέ και τω μεγάλω Μανιτού, δεν είναι η μοναδική μνήμη. Έχουμε και τα βιβλία μας.

***τσουτσέκια: τουρκιστί, λουλούδια**

The Tomb of the Girl – Mosul



Tomb of the Girl in an undated photograph. (Source)

Local popular legend holds that the *Qabr al-Bint* or Tomb of the Girl is the tomb of a beautiful girl who died of a broken heart. Historians believe the tomb, which sat in the middle of the street in Mosul, is in fact the tomb of the noted 12th-13th century medieval historian **Ali Ibn al-Athir**, who traveled with Saladin in Syria and wrote a history of the Islamic world from the Crusades to the Mongol invasions.

The tomb sat in the middle of Ibn al-Athir Street in Mosul until ISIS fighters pulverized it with a bulldozer last month.

Fortunately, it seems that **the tombstone situated in the outdoor shrine is a modern replica** and the original was long ago removed to the safety of a museum.

Ibn al-Athir was a Sunni, and shows that ISIS is not only targeting Shia sites for political reasons but also any graves that could be viewed as shrines. The destruction is not only political but also theological.

